

TESTAMENT VAN SIENA

In die dagen kreeg de zalige Franciscus in de cel waar hij die woorden tot heer Bonaventura had gezegd, op een avond veel last van zijn maag en moest hij overgeven. Door de grote krachtinspanning begon hij bloed te spuwen, wat de hele nacht duurde tot in de morgenuren.

Toen zijn gezellen zagen dat hij door de verzwakking en door de ernst van zijn ziekte zo goed als stervende was, zeiden ze hem, diep bedroefd en onder een vloed van tranen: ‘Vader, hoe moet het nu verder met ons? Zegen ons en al uw broeders en geef uw broeders bovendien iets ter herinnering aan uw wil. Wanneer het de Heer behaagd heeft u uit deze wereld te roepen, kunnen uw broeders altijd zegen en in herinnering houden: “Toen onze vader op sterven lag, heeft hij aan zijn zonen en broeders deze woorden nagelaten.”’

Hij zei toen tot hen: ‘Roep broeder Benedictus van Piratro bij mij.’ Die broeder was een bezonnen en heilig man en al heel lang in de gemeenschap. Hij was priester en celebreerde nu en dan in die cel voor de zalige Franciscus.¹ Want hoe ziek die ook was, hij wilde altijd, wanneer hij kon, graag devoot de mis horen.

Toen die broeder bij hem gekomen was, zei de zalige Franciscus:

1 Schrijf op: zo zegen ik al mijn broeders,
 hen die in de gemeenschap zijn
 en degenen die tot het einde der tijden zullen komen.

De zalige Franciscus had namelijk de gewoonte, wanneer de broeders op hun kapittels bijeenkwamen, op het einde van ieder kapittel alle aanwezige broeders en alle andere broeders van de gemeenschap te zegenen en hen van hun tekortkomingen vrij te spreken. Dan zegende hij eveneens allen die ooit tot de gemeenschap zouden toetreden. En niet alleen op kapittels, maar ook vaak bij andere gelegenheden zegende hij alle broeders die in de gemeenschap waren of die zouden komen. En de zalige Franciscus zei:

2 Omdat ik door de zwakte en de pijn van mijn ziekte
 niet in staat ben te spreken,
 maak ik kort in deze drie woorden
 mijn broeders mijn wil bekend, namelijk:
3 dat zij ten teken van herinnering
 aan mijn zegen en mijn testament
 elkaar steeds liefhebben;
4 dat zij onze Vrouwe de heilige armoede
 steeds liefhebben en in ere houden;
5 en dat zij prelaten en alle geestelijken
 van de heilige moeder de Kerk
 steeds trouw en onderworpen zijn.

Verder vermaande hij de broeders om zich te hoeden en uit te kijken voor het slechte voorbeeld. Hij vervloekte bovendien allen die door hun verderfelijke voorbeeld de mensen aanleiding geven de gemeenschap, de levenswijze van de broeders, alsook de heilige en goede broeders te honen en er zo oorzaak van zijn dat die broeders zich schamen en ontmoedigd raken.

¹ . Over deze broeder is niets meer bekend dan hier in de tekst te vinden is.