

LOFZANG OP DE ALLERHOOGSTE GOD

- 1 Gij zijt de heilige Heer, de enige God,
Gij die wonderbare dingen doet.
- 2 Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
- 3 Gij zijt drieluldig en één, Heer, God van de goden.
Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
de Heer, de levende en ware God.

- 4 Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh 4,16)
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid, (vgl. Mt 11,29)
Gij zijt geduld, (Ps 71,5)
Gij zijt schoonheid
Gij zijt veiligheid,
Gij zijt rust,
Gij zijt vreugde en blijdschap,
Gij zijt onze hoop,
Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.
- 5 Gij zijt schoonheid,
Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mt 21,5)
Gij zijt beschermer, (Ps 31,5)
Gij zijt behoeder en verdediger.
Gij zijt sterkte, (vgl. Ps 43,2)
Gij zijt toevlucht.
- 6 Gij zijt onze hoop,
Gij zijt ons geloof,
Gij zijt onze liefde,
Gij zijt heel onze zoetheid,
Gij zijt ons eeuwig leven,
de grote en bewonderenswaardige Heer,
de almachtige God,
de barmhartige Redder.