

## **BRIEF AAN BROEDER LEO**

- 1 Broeder Leo,  
je broeder Franciscus<sup>1</sup> wenst je heil en vrede.
- 2 Zo zeg ik je, mijn zoon, als moeder:  
alles wat wij onderweg besproken hebben,  
regel ik beknopt in deze uitspraak  
en ik geef je de raad  
– en je hoeft om raad niet naar mij toe te komen,  
want ik geef je deze raad – :
- 3 als je een of andere manier beter vindt  
om aan de Heer God te behagen  
en zijn **voetsporen** en armoede te volgen,  
doe dat dan met de zegen van de Heer God  
en in gehoorzaamheid aan mij.
- 4 En als het voor je ziel noodzakelijk is  
en je voor een andere bemoediging  
opnieuw naar mij wilt komen,  
kom dan.

---

<sup>1</sup> . Franciscus schrijft zijn eigen naam op zijn Italiaans en met een dubbele s: *Francisco*.

# GEBEDEN

## GEBED VOOR HET KRUIS

Hoogste, roemrijke God,  
verlicht de duisternis van mijn hart  
en geef mij het ware geloof,  
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,  
het aanvoelen en de kennis, (vgl. 1 Joh 5,20)  
Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht<sup>2</sup> te kunnen uitvoeren.  
Amen.

---

<sup>2</sup>

. Om welke opdracht gaat het? In de Middeleeuwen werd bij het *mandatum*, het Latijnse woord dat Franciscus gebruikt, vooral gedacht aan Jezus' opdracht bij de voetwassing in Joh 13,34: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.'