

## **BRIEF AAN BROEDER LEO**

- 1 Broeder Leo,  
je broeder Franciscus<sup>1</sup> wenst je heil en vrede.
- 2 Zo zeg ik je, mijn zoon, als moeder:  
alles wat wij onderweg besproken hebben,  
regel ik beknopt in deze uitspraak  
en ik geef je de raad  
– en je hoeft om raad niet naar mij toe te komen,  
want ik geef je deze raad – :
- 3 als je een of andere manier beter vindt  
om aan de Heer God te behagen  
en zijn **voetsporen** en armoede te volgen,  
doe dat dan met de zegen van de Heer God  
en in gehoorzaamheid aan mij.
- 4 En als het voor je ziel noodzakelijk is  
en je voor een andere bemoediging  
opnieuw naar mij wilt komen,  
kom dan.

---

<sup>1</sup> . Franciscus schrijft zijn eigen naam op zijn Italiaans en met een dubbele s: *Francissco*.